

Hartelijk welkom

Wat fijn dat u vanmiddag naar de Bethelkerk in Lunteren bent gekomen. We hopen dat u zult genieten van het programma en dat u juist ook in deze donkere en onzekere tijd bemoedigd zult worden door de inhoud ervan.

In deze dagen, de dagen van Advent, leven we toe naar het Kerstfeest. Wat is het goed om juist nu van het Licht, dat gekomen is en zal komen, te mogen zingen.

Tijdens deze middag zal Pauline Aalbers wat vertellen over het mooie en belangrijke werk, dat de stichting *Als kanker je raakt* doet voor mensen, die op welke wijze dan ook geraakt worden door kanker. Wij hopen dat u het werk van deze stichting wilt steunen, door een gift tijdens de collecte.

Een gezegend concert toegewenst!

Het bestuur, de leden en de dirigent van Vox Jubilans



Graag maken wij u op het volgende attent:

- Bij de uitgang zal er nog een collecte zijn. Deze is bestemd voor stichting *Als kanker je raakt* en voor de gemaakte onkosten.
- Vanwege het karakter van het concert verzoeken wij u niet te applaudisseren.
- Wilt u uw waardering laten blijken? Doet u dat dan via onze facebookpagina.
- Na afloop van het concert zijn er cd's van Vox Jubilans te koop; bezoek onze cd-tafel voor het uitgebreide assortiment.
- Wilt u de bladzijden van uw programmaboekje zo stil mogelijk omslaan?

1. Vox Jubilans | Psalm 131

M. Rizza, arr. A. van Vliet

Mijn hart is niet trots o Heere, niet hoogmoedig mijn blik.
Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden tot U, heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van moeder, zo is mijn ziel.

Hoop op de Heer', van nu tot in eeuwigheid.

2. Harco Hagen, voorzitter | Opening

3. Samenzang | Psalm 98 vs. 1 en 2

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, dien groten God, Die wond'ren deed!	Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, Zijn heilig' arm wrocht heil na leed.	Dit slaan al 's aardrijks einden gade, nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, zo vlekkeloos en ongeschonden, voor 't heidendom ten toon gespreid.	Juich dan den HEER' met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd! Zing vrolijk in verheven psalmen het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt!

*Advent is wachten; wachten en verlangen totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen; wachten tot God het Woord vervult in daad.*

4. Vox Jubilans | Hij was bij God (deel I uit cantate Verzekerd van Zijn liefde)

A. van Vliet, tekst H. Maaijen

Hij was bij God in het begin en is altijd bij God geweest.
Het Woord stond voor Gods aangezicht, van het begin is het bij God geweest.
En door het Woord is ontstaan al wat bestaat en wat er altijd al geweest is.

Zo nauw verbonden met de Vader, zo hecht verweven, zo dichtbij,
zo innig, zo vertrouwd, zo eigen, oneindig één met Hem was Hij.

Hij deelde in Gods macht en luister, bekleed met eer en majesteit.
Hij had een plek bij God de Vader, omgeven door Zijn heerlijkheid.

Hij was bereid om los te laten, al wat Hij in de hemel had,
om ons de Vader te doen kennen. Hoe ondoorgrondelijk is dat!

Hij was bij God in het begin en is altijd bij God geweest.
Hij was bij God.

5. Vox Jubilans | Uit de hemel daalt Hij neer **A. van Vliet, tekst H. Maaijen**
(n.a.v. Lukas 19:10)

Uit de hemel daalt Hij neer; God met ons, Immanuël.
Om als mensenzoon, ver van Vaders troon,
Kind te zijn, waar plaats noch ruimte voor Hem is.

Op een bed van stro rust Hij; God met ons, Immanuël.
Buiten deze stal, 'n wereld in verval,
Zoekt Hij straks met liefde wat verloren is.

Hij is met ons lot begaan; God met ons, Immanuël.
Hij weet wat Hem wacht. Wij zien deze nacht
hoe groot Gods bewogenheid met mensen is.

*Advent is luisteren; luisteren en verlangen totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de engelenzangen; luisteren totdat je hart méézingen gaat.*

6. Vox Jubilans | Laat ons stil zijn in Uw nacht **P. Stolk, tekst N. Benschop**

Laat het stil zijn in Uw nacht,
leer ons eindelijk te zwijgen.
Laat alleen gebeden stijgen
naar de plaats waar U ons wacht,
naar de plaats waar U ons wacht.
Laat het stil zijn in Uw nacht.

Leer ons luist'ren in Uw nacht
naar de ongehoorde dingen
die de eng'len voor ons zingen
over U, Die vrede bracht,
over U, Die vrede bracht.
Leer ons luist'ren in Uw nacht.

Laat ons komen deze nacht,
komen met ontschoeide voeten,
om het Kind van vuur te groeten
Dat ons zegt: "Ga in Mijn kracht!",
Dat ons zegt: "Ga in Mijn kracht!".
Laat ons komen in Uw nacht.

7. Vox Jubilans | Kom dichterbij

Kom, kom, kom dichterbij.
Laat u door niets weerhouden.
Kom en besef dat de Hemel u wenkt,
nader te komen tot wat God ons schenkt.
Zie hoeveel vreugde Maria vindt als zij
zacht fluistert: mijn Jezus, Gods Kind.
Kom, kom, kom dichterbij.
Laat u door niets weerhouden.

G. Nordqvist, arr. A. van Vliet
tekst H. Maaijen

Kom, kom, kom dichterbij.
Blijf toch niet slechts aanschouwen.
Kom en laat los wat uw denken verwacht,
druk in geloof nu dit Kind aan uw hart.
Hier bij de kribbe waarin Hij rust,
worden wij ons van Gods redding bewust.
Kom, kom, kom dichterbij.
Blijf toch niet slechts aanschouwen.

8. Vox Jubilans | Die eerste kerstnacht

Bew. A. van Vliet, tekst H. Maaijen

Noël, Noël

In het donker van de nacht, als het slapen niet wil,
dan kijk ik omhoog, van verwondering stil.
En ontroerd denk ik aan hoe die eerste kerstnacht
't firmament open brak en een stem sprak met kracht:
Voor u, voor u, heden is voor u
Jezus, de Redder, geboren voor u.

Voor de herders in het veld werd het plotseling licht,
toen zij hoorden dit blijde geboortebericht.
Vol ontzag zagen zij, in die eerste kerstnacht,
aan het hemelgewelf een engelenmacht.
Eer zij God, Noël. Eer zij God, Noël.
Eer aan de God van Israël.

In het donker van de nacht ben 'k omgeven door licht,
want mijn blik is omhoog, op de hemel, gericht.
En mijn hart zingt het lied, uit die eerste kerstnacht,
van de vrede op aarde die Hij heeft gebracht.
Voor mij, voor mij, voor mij, voor mij.
Jezus, de Redder, Hij kwam ook voor mij.
Ere zij God, er is vrede, vrede voor mij.
Noël. Ere zij God, er is vrede voor mij.

9. Annette Westerhuis & Pauline Aalbers | Interview

10. Collecte | t.b.v. Stichting *Als kanker je raakt* (zie QR-code voorin)

11. Samenzang | Op U mijn Heiland blijf ik hopen vs. 1 en 2

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer', Uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met Uw zachte glans doordringen,
o Zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik Uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer', in mijn gemoed!

Advent is komen; komen met verlangen naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat en onze mond vervult met nieuwe zangen, en waar geloof verandert in de daad.

12. Vox Jubilans | Once in royal David's city H.J. Gauntlett, tekst C.F. Alexander

Once in royal David's city stood a lowly cattle shed,
where a mother laid her baby in a manger for His bed:
Mary was that mother mild, Jesus Christ her little Child.

He came down to earth from heaven Who is God and Lord of all,
and His shelter was a stable, and His cradle was a stall;
with the poor and mean and lowly lived on earth our Saviour holy.

And our eyes at last shall see Him, through His own redeeming love,
for that Child so dear and gentle is our Lord in heav'n above;
and He leads His child'ren on to the place where He is gone.

Not in that poor lowly stable, with the oxen standing by,
we shall see Him; but in heaven, set at God's right hand on high;
where like stars His child'ren crowned all in white shall wait around.

Vertaling

*In de stad van koning David stond eens een eenvoudige stal,
waar een moeder haar baby in een kribbe, als Zijn bed, legde:
Maria was die moeder, Jezus Christus haar Kind.*

*Hij kwam uit de hemel naar de aarde, God en Heere van allen,
en Zijn schuilplaats was een stal, en Zijn wieg was een voerbak;
onze Heiland leefde op aarde met de armen, nederigen en onaanzienlijken.*

*Onze ogen zullen Hem uiteindelijk zien, door Zijn eigen verlossende liefde,
want dat Kind, zo dierbaar, is onze Heere in de hemel;
en Hij leidt Zijn kinderen naar de plaats waar Hij is heengegaan.*

*Wij zullen Hem niet zien in die arme, nederige stal, met de dieren;
maar in de hemel, gezeten aan Gods rechterhand;
waar Zijn kinderen, gekroond, in witte klederen, Hem omringen.*

13. Vox Jubilans | Als de hemel vol gezang is E.G. Monk, tekst Sytze de Vries

Als de hemel vol gezang is, U de glorie zingt,
snarenspeel nooit onderbroken rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven omdat leven U ontspringt.

Gaf Gij ook niet zelf de adem die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken als de hemel doet;
een gebed dat U wil danken, wil verklanken: God is goed!

Hier beneden klinkt ons loflied, maak het tot Uw troon!
Adem in ons lied het weten dat Gij bij ons woont.
Opdat hart en ziel veelvuldig U, God, huldigt, eer betoont!

Want U komt alleen de eer toe, alle heerlijkheid!
Aan U, Schepper, God en Vader, blijft ons lied gewijd;
om de Zoon, U alle glorie, door de Geest, in eeuwigheid!

14. Vox Jubilans | Gloria

W.A. Mozart

Gloria in excelsis Deo, in excelsis, Deo gloria
et in terra pax hominibus, bonae voluntatis.
Laudamus, benedicimus, adoramus, glorificamus,
gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Deus Rex coelestis, Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

*Ere zij God in de hoge,
en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Wij loven U, wij prijzen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U,
wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid;
Here God, hemelse Koning, God de almachtige Vader,
Heere eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heere God, Lam Gods, Zoon van de Vader.*

***Advent is** bidden; bidden vol verlangen opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen, waar ons verlangen in aanbidding
overgaat.*

15. Vox Jubilans | Pie Jesu

J. Martin

Pie Jesu, Qui tollis peccata mundi.
Pie Jesu, dona nobis pacem.
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, sempiternam pacem.
Pie Jesu, Qui tollis peccata mundi.
Pie Jesu, dona nobis pacem.

*Vertaling
Barmhartige Jezus, Die de zonden van de wereld wegdraagt.
Barmhartige Jezus, geef ons vrede.
Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegdraagt,
geef ons vrede, eeuwigdurende vrede.*

16. Vox Jubilans | Terug naar Sion
(n.a.v. Jesaja 35: 8-10 en 61:3)

J.M. Martin, J.B. Dykes
Tekst: H. Maaijen

God roept ons op te staan om naar Sion terug te gaan,
waardoor heilig heimwee groeit, heimwee groeit.

Wij volgen 't spoor, een effen baan, van hen die ons zijn voorgegaan
en weten, door God Zelf bevrijd, dat ons een toekomst is bereid.
Daarom blijft steeds mijn blik gericht op wat ons daar te wachten ligt.

Geroepen, overal vandaan, zijn velen reeds op weg gegaan.
En soms herken ik op mijn pad wie naast mij reizen naar die stad
en in hun ogen lees ik dan: "uw heimwee, daar weet ik ook van".

Straks komen wij bij Sion aan en zal de stadspoort open gaan.
Dan klinkt aan 't einde van de tocht: "kom binnen, u bent vrijgekocht".
Dan wordt mijn hoofd met vreugd' gekroond door Hem,
Die Zelf in Sion woont.

Eeuwige vreugd' zal dan mijn sieraad zijn.

17. Sluiting

18. Samenzang | Ere zij God

Ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Hervormde Gemengde Zangvereniging 'Vox Jubilans'



HERVORMDE GEMENGDE
ZANGVERENIGING

Dirigent : André van Vliet
Repetities : Dinsdag 19.45 – 22.00 uur
Adres : De Morgenster
Sterrenlaan 1, Waddinxveen

Secretariaat : Nella van Eck
2^e E.J. Potgieterstraat 47
2802 VB Gouda
info@voxjubilans.nl

CD-verkoop : CD's van ons koor bestelt u via onze website. Na ontvangst van uw betaling sturen we de CD binnen ca. 2 werkdagen naar u toe.

Concerten : Gezien de onzekere tijden als gevolg van de coronapandemie adviseren wij u onze website in de gaten te houden.

Zing je graag?

Zingen op Vox is samen bezig zijn met zang en muziek in een fijne sfeer. Als je ook van Psalmen, geestelijke liederen en klassieke werken houdt, dan nodigen we je graag uit om eens kennis te maken met ons koor. Elke dinsdagavond repeteren we in De Morgenster. Kom gerust eens een repetitieavond bij ons langs. Dat is een prima mogelijkheid om nader kennis te maken met ons koor en de sfeer te proeven. Je bent van harte welkom!

Word 'Vriend van Vox' en profiteer van een aantal voordelen!

Bezoekt u regelmatig een concert van Vox Jubilans? Vindt u het fijn om naar een cd van Vox te luisteren? Word dan 'Vriend van Vox'.

Welke voordelen bieden wij u?

Als u 'Vriend van Vox' wordt, bieden wij u het volgende.

1. U kunt per jaar één cd van Vox voor de helft van de prijs kopen.
2. U krijgt voor onze eigen concerten maximaal 2 toegangskaarten met een korting van € 2,50 per kaart. Deze worden na bestelling en betaling aan u toegezonden (niet van toepassing op het Kerstconcert in 'De Doelen' te Rotterdam).
3. U krijgt bij onze eigen concerten maximaal 2 gereserveerde plaatsen van ons. Deze plaatsen blijven tot tien minuten voor aanvang van het concert gereserveerd (niet van toepassing op het Kerstconcert in 'De Doelen' te Rotterdam).
4. U krijgt tweemaal per jaar de Vox Noot met nieuws, wetenswaardigheden, informatie over concerten en cd's, enzovoorts.

Hoe wordt u 'Vriend van Vox'?

Wanneer u jaarlijks minimaal € 30,00 aan ons overmaakt, bent u daarmee 'Vriend van Vox' geworden. U kunt zich aanmelden door onderstaande bon in te vullen en in te leveren bij de cd-verkooptafel of op te sturen naar het secretariaat: Joke van den Berg, Noordeinde 48, 2742 AD Waddinxveen. Ook kunt u het aanmeldingsformulier op de website invullen.

Aanmeldingsbon voor 'Vriend van Vox'

Ik word 'Vriend van Vox' en betaal jaarlijks minimaal € 30,00.

Naam: _____ m/v

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Tel.nr. _____

E-mail: _____

Handtekening: _____

Datum: _____